

Αγωνίστριες του 1821



Θεμέλιο ενός νέου κόσμου, ήταν η εποχή που η Ευρώπη γνώριζε την Αναγέννηση ενώ οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μαζί με όλους τους άλλους λαούς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, περνούσαν κάτω από την κυριαρχία των Τούρκων. Από όλους τους υπόδουλους στη χειρότερη θέση ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη, βρίσκονταν οι γυναίκες. Από τους πρώτους χρόνους της Οθωμανικής κατάκτησης σημειώθηκε ένα κύμα απαγωγών αρχαίων Ελληνίδων παρόλο, που ο Μωάμεθ Β΄, είχε εγγυηθεί, ότι θα ζούσαν με ασφάλεια και ειρήνη.

Για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες ο αγώνας δεν άρχισε στις 25 Μαρτίου 1821 αφού η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της τελευταίας φάσης –της πιο νικηφόρας και πολυαίμακτης – μιας σύγκρουσης σκληρής, μακράιωνης και αδυσώπητης, όπου και τα δύο φύλα κατέθεσαν με τραγική απλοχεριά τη ματωμένη συμβολή τους. Γνωστές και άγνωστες γυναικείες μορφές της ελληνικής επανάστασης, έδωσαν ακόμα και την ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας μας. Ελληνίδες, οι οποίες αγωνίστηκαν για την ελευθερία και θυσιάστηκαν για να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού, αλλά και γυναίκες, που διέθεσαν την περιουσία τους στον αγώνα και πέθαναν σε συνθήκες απόλυτης ένδειας.

Η Ελισάβετ Υψηλάντη, αποκαλούνταν «Πρωτομάννα των Φιλικών» έρχεται πρώτη να χρηματοδοτήσει τον αγώνα, που προετοιμάζεται. Η σημαντικότερη



γυναικεία συμβολή ήταν αυτή της Λασκαρίνας “Μπουμπουλίνα” Πινότση (Κωνσταντινούπολη, 11 Μαΐου 1771 – Σπέτσες, 22 Μαΐου 1825) Ελληνίδα ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Η Μπουμπουλίνα, έχοντας γίνει ήδη μέλος της Φιλικής Εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη, που

προετοίμαζε την ελληνική επανάσταση, και όντας η μόνη γυναίκα που μύηθηκε σε αυτή, στον κατώτερο βαθμό μύησης αφού οι γυναίκες δεν γίνονταν δεκτές, καθώς γυρνούσε στις Σπέτσες, αγόραζε μυστικά όπλα και πολεμοφόδια από τα ξένα λιμάνια, τα οποία μετά έκρυβε στο σπίτι της.



Οι Σουλιώτισσες ήταν γυναίκες, που πρόσφεραν το παράδειγμα τους σαν ανεκτίμητη ηθική κληρονομιά στις κατοπινές γενιές. Η καπετάνισσα Μόσχω Τζαβέλα (1760) ήταν μία από τις Σουλιώτισσες, η οποία μαζί με τις Σουλιώτες κέρδισαν την

περίφημη μάχη της Κιάφας, εξοντώνοντας και συντρίβοντας τον πανίσχυρο στρατό του Αλί Πασά. Η Μαντώ Μαυρογένους (Τεργέστη, 1796–Πάρος, Ιούλιος 1840), ήταν Ελληνίδα αγωνίστρια της Ελληνικής επανάστασης του 1821 και για τη συνολική δραστηριότητά της ο Ιωάννης Καποδίστριας της απένειμε -τιμή μοναδική σε γυναίκα- το αξίωμα του επίτιμου αντιστράτηγου.

Ελευθερία Τζιωρτζιώτη
Τομεάρχης Ισότητας Φύλλων ΠΟΜΕΝΣ

Βιβλιογραφία

Διαδίκτυο

<https://www.e-prologos.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82->

[%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE
%B1%CF%83%CE%B7/](#)

http://www.pi-schools.gr/download/programs/EuZin/ergasies_03_04/Boreio_Aigaio/B_Agaio_93-144.pdf